

Stig Troedsson – ett helt liv med hästar

Stig Troedsson är för evigt förknippad med Tjust Körsällskap och som uppfödare till trefaldiga Årets Arab i galopp – Elcatero. Och framförallt sitt sto Haifa som medverkat i tre filminspelningar och som showinslag på tre VM-arrangemang.

Stig Troedsson blev snabbt ett namn bland hästfolk genom sitt engagemang i Tjust Körsällskap som han var med om att bilda i början av 1980-talet. Stig har kört häst och vagn både på bröllop, födelsedagar och studentexamen. Han hjälpte även andra hästägare med inkörning. Han anordnade ett flertal körkurser.

Intresset för körning ledde honom in i filmens värld. Tillsammans med Haifa (e. Dschaffar – u. Cindra e. Kariba) medverkade han som körkarl i tre filmer under 1980- och 1990-talet. Först i regissören Lasse Hallströms "Alla vi barn i Bullerbyn" 1986, därefter medverkade Stig och Haifa i "Petri tårar" 1995 och "Glasblåsarns barn" 1998.

Filmen "Alla vi barn i Bullerbyn" tar oss till Småland under sent 1920-tal. Filmen baseras på Astrid Lindgrens böcker om barnen i Bullerbyn. Mycket av det som beskrivs i böckerna är minnen från hennes egen barndom.

"Petri tårar" utspelar sig i medeltidens Sverige, i rollistan medverkar Izabella Scorupco, Rolf Lassgård och Carl-Einar Häckner. Under inspelningen fattar skådespelaren Izabella Scorupco tycke för Haifa och umgås med henne mellan tagningarna.

"Glasblåsarns barn" är en film efter Maria Gripes roman med samma namn. I huvudrollerna ser vi Stellan Skarsgård och Pernilla August som glasblåsaren och hans hustru. Filmen belönades med två Guldbaggar; för Bästa foto och Bästa manliga biroll som gjordes av Thommy Berggren.

Haifa var en av Stigs mest älskade hästar. Körd i par tillsam-

mans med Catinka (e. Grojor) gjorde Stig en minnesvärd entré 1985 på Svenska Arabhästförningens riksutställning i Halmstad. Under publikens jubel körs parhästarna in i galopp i ridhuset och de har sina bruna Eldorado-föl vid sidan – Haelaifa och Elcatero.

Som 2-åring kördes Stigs uppfödning Elcatero in. Året efter hade hingsten sitt första offentliga uppträdande som körhäst. Det var på en stopremiering på Kalmartravet 1988 där han drog en Smålandstrilla. Därefter har Stig spämt för Elcatero med både bjällror och släde.

Elcatero kom sedan att bli Stigs mest kända och meriterade uppfödning: AB-premierad på Flyinge, belönad med Elit av SAHF för sina prestationer i galopp, samt vinnare av WAHO-trofén. Och som beskällare med över 100 avkommor på sitt "samvete".

Stig har deltagit vid många invigningar och andra arrangemang genom åren, och under Ryttar-VM i Stockholm 1990 satt självaste SAHF-ordförande Christina Wale med Stig i vagnen.

Stig Troedsson visste vad han ville här i livet. Han ville bli Lantmästare och vägen dit inleddes med en hästutbildning på Flyinge. Han studerade sedan vidare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp utanför Lund. Efter studietiden fick han anställning vid Lantbruksnämnden i Kalmar och flyttade då till Västervik i slutet av 1960-talet. Han arbetade där som husdjurskonsulent in på 1990-talet.

Många strängar på sin lyra. Stig har också hunnit syssla med utbildning av vallhundar och engagera sig i fårnäringen, samt kört veteranrally med häst och vagn.

I fjol skapades en film om Tjustbygdens egen hästman – Stig Troedsson. Producent var Hanna Dockson på Gamleby Folkhögskola som arbetade tillsammans med kurskamraten Linn Marnfeldt som agerade kameraman. Den halvtimmes långa filmen om Stig fick titeln: "Ett liv med hästar" och finns att se på Youtube.

HAIFAS DOTTER.

Hajda lever fortfarande. Hajda, född 1993, (e. Eldorado) är den sista stoavkomman efter Stig Troedssons älskade Haifa, född 1975, (e. Dschaffar – u. Cindra e. Kariba).

25 år tillbringade Stig och Haifa tillsammans. De medverkade i tre filmer: "Alla vi barn i Bullerbyn", "Petri tårar" och "Glasblåsarns barn".

Foto: Anki Lundberg.



STIG KÖR SMÅLANDSTRILLA. Elcatero tre år gammal på Kalmartravet 1988 då han drar en Smålandstrilla. Upplädda i full ornat inför köruppvisningen sitter uppfödaren Stig Troedsson och ägaren Katarina Törngård i vagnen. Foto: Camilla Biel.

Stig Troedsson är skåningen som blev smålänning. Han föddes i Ljungbyhed och hans föräldrar var lantbrukare. Stigs far, Tage Troedsson, är uppfödare till halvblodshingsten Barbarossa 291 som såldes till Flyinge där han verkade i avel mellan 1947–1964. Barbarossa lämnade avelshingstarna Irak 363, Magnat 383 och Picasso 400.

Stig satt på hästryggen redan innan han kunde gå. Det var ett påfund från hans farfar att lyfta upp pojken på hästryggen. Och kärleken till djur behöll Stig livet ut. Han behandlade djur med respekt. Stig hade en fast hand kombinerad med ödmjukhet.

Genom åren födde Stig upp många hästar, både araber, angloaraber och engelska fullblod. En hingst som han använde flitigt i sin avel var Eldorado – hingsten som är far till landets enda Elit-belönade arabhästar i galopp: Elcatero och El Wodkine.

Favoritstoet Haifa födde 13 renrasiga arabfölar hos Stig, 9 av dessa var efter Eldorado. Hemma på Lida Gärd i Gamleby betar den sista stoavkomman efter Stigs älskade Haifa, dottern Hajda född 1993 efter Eldorado.

Stig Troedsson var regissören i den sista akten. Sitt sista dygn i livet tillbringade han på en återföreningsfest för alla som hade vistas i hans gamla stall i Hörtingerum utanför Västervik. 25 personer ville återuppväcka gamla minnen. Det var mat och fest fram till sena kvällen. Sonen Daniel och dottern Louise med familj var också på plats.

Sammankomsten i mitten av oktober blev hans sista. Stig Troedsson slutade sina dagar 72 år gammal.

ANKI LUNDBERG



FILMREKVISITA. Vagnen som Stig Troedsson spände för Haifa i medeltidsfilmen "Petri tårar" som är inspelad i Visby på Gotland. Foto: Anki Lundberg, 30 maj 2009.